



Verslag van een voedseltransport vanuit Fintinele naar de Oekraïne op vrijdag 27 mei 2022

Na vele uitnodigingen afgeslagen te hebben en zelfs het excuus dat ik zelf geen auto had om mee te gaan niet werkte, ben ik meegegaan met een voedseltransport. Dit kwam mede doordat Cornel de leider van het transport deze dag jarig is en hij samen met zijn vrouw en goede vriend Paul na afloop samen wilde eten, Thea kan door haar ziekte helaas niet mee en ook Paul z'n vrouw is er niet bij vanwege de kinderen. De transporten worden door de stichting Fight for freedom en de Philadelphia kerk in Suceava georganiseerd. Ik (Cees) zal een uitgebreid verslag geven zodat u/ jij een



indruk

krijgt van wat er hier allemaal gebeurt aan deze kant en de andere kant van de grens, dit ook doormiddel van de foto's die ik heb gemaakt. Ik ga met dit transport mee dat naar twee kerken gaat in Tjernivtsi, deze kerken vangen vluchtelingen (veelal vrouwen en kinderen maar ook ouderen) op die uit het gebied komen van Mariupol en Donesk deze vluchtelingen hebben werkelijk niets meer. De voedseltransporten worden mogelijk gemaakt door de inzamelacties welke



worden georganiseerd door Barneveld helpt Oekraïne en stichting Antipas en worden gebracht door de vele chauffeurs die zich melden als vrijwilliger Zij komen eerst naar Fintinele

waar zij verwent worden door Thea. De volgende dag rijden we naar de losplaats meestal is dit Ipotesti maar dit kan ook Bosanci of Veresti zijn. Wij willen via deze weg namens alle organisaties en kerken hier in Roemenië en aan de Oekraïense zijde, en in Nederland Barneveld helpt Oekraïne, stichting Antipas en alle chauffeurs en vrijwilligers die dit mogelijk maken nogmaals



bedanken. Even een uitleg over hoe hier gewerkt wordt door de Roemenen, het bedrijf waar je werkt of als zelfstandige dat maakt niet uit. Daar neem je gewoon vrij het maakt het bedrijf niet uit hoe lang, dit kan er maar er is één regel je werk moet af een collega doet het niet voor je dus worden er 'avonds of zaterdag of vroeg in de ochtend de uren gewoon weer ingehaald. Je hebt als personeel snipperdagen maar deze gebruiken zij alleen voor de vakantie.



Dan hieronder op pagina 2 het verslag

”SAMEN GROEIEN”



Vrijdagmiddag 14.00 uur;

Ik kom aan in Ipotesti bij Cornel de leider van dit konvooi. Na een kopje koffie/ thee stappen we in de auto bij Paul samen met Cornel zijn vrouw en een andere vrijwilliger, op weg naar de loods in Ipotesti waar de wagens worden geladen. De wagens waren bijna geladen en sommige waren al vertrokken naar het verzamelpunt. De documenten waren allemaal ingevuld zodat er aan de grens geen onnodig oponthoud zou zijn. U zult zich afvragen waarom niet direct met de vrachtwagen de Oekraïne in! Als u de foto ziet van de lange rijen vrachtwagens, en weet dat deze wagens



gemiddeld 4 tot 7 dagen daar wachten om de grens over te komen (dit aan beide zijden van de grens) dan begrijpt u dat deze manier van transport met kleine busjes een stuk efficiënter en sneller is. Deze kunnen via de normale grensovergang en door het van tevoren aanmelden hoeven alleen de paspoorten maar gecontroleerd te worden. Op de terugweg mogen de busjes vanwege de vluchtelingenstroom via de diplomaten overgang zodat zij niet hoeven aan te sluiten in de lange rijen die er voor de grens staan. Deze reis mag ik dus meerijden ik rijd mee met een rit georganiseerd door de Philadelphia kerk. Deze kerk vergoed

nu de brandstof van de busjes want de dieselolie is ook hier veel duurder geworden en om genoeg



vrijwilligers te houden moeten zij dit wel doen. Paul die als zelfstandige werkt vertelde dat hij ook moeite had om alle kosten vergoed te krijgen nu alle prijzen zo hard stijgen. Ik heb tijdens de rit goede gesprekken mogen voeren met hem over het geloof en over wat hem zo bracht dit te doen. Om

15.00 uur reden we weg uit Ipotesti naar het verzamelpunt dit is een benzinestation aan de weg naar de grensovergang aan de Siret. Hier verzamelen alle wagens om dan in konvooi naar de grens te rijden daar worden alle documenten en paspoorten afgegeven zodat de ambtenaar alle documenten in één keer kan verwerken. Na een halfuur konden we weer doorrijden naar de Oekraïense grens hier duurde het wat langer een touringcar versperde onze doorgang, maar nadat deze een stukje kon doorrijden en op zij ging konden wij doorrijden naar de overgang en ook daar alle documenten en paspoorten weer afgeven. Ook hier konden we na een halfuur weer gaan rijden, zodat we na zo'n anderhalf uur alle bureaucratische hobbels achter de rug hadden Cornel was er zeer content mee.



Op weg naar Чернівці om dit uit te kunnen spreken moet ik nog veel oefenen maar vertaald naar Tjernihvtsi is dit een stuk makkelijker uit te spreken, vlak voor Tjernihvtsi stopte wij bij een tankstation daar werd het konvooi opgesplitst. Vanuit hier gaan er 4 wagens naar Molodiya Oblast dit is een voorstadje van Tsjernihvtsi hier is ook een kerk (een zusterkerk van de kerk uit de stad) die vluchtelingen opvangt en 4 wagens waarvan (twee met aanhanger) gaan naar de stad. Deze keer ga ik mee naar de stad, de vorige keer zijn Gert, Martin en ik naar de andere kerk geweest. Nu het verder in het jaar is en we dus met daglicht kunnen rijden konden we alles goed zien en kwamen we al snel aan bij de kerk. De eerste indruk was



overweldigend wát een ontzettend groot gebouw. Na de auto's geparkeerd te hebben kwam er een hele grote groep jongens/ mannen naar ons toe deze begonnen voortvarend de auto's te lossen, er werd uitgelegd dat dit zowel vluchtelingen als vrijwilligers waren, nadat alles was geregeld worden Cornel en ik uitgenodigd voor een rondleiding. Er wordt eerst verteld

dat alle werkzaamheden in op en rond de kerk 24/7 door vrijwilligers worden gedaan. Verrassend was te horen dat ook de vluchtelingen nu meehelpen, gemiddeld werken er nu zo'n 50 vrijwilligers per dag. Er worden nu in de oude kerk die op hetzelfde terrein staat en die men wilde afbreken nu ook



vluchtelingen opgevangen, er is nu een etagevloer in het gebouw gebracht op deze nieuwe bovenverdieping



is men nu kamers aan het maken en ruimtes voor sanitair zodat er daar een verblijf komt voor mensen die wat langer

kunnen blijven. Er zijn veel vluchtelingen die niet meer terug kunnen omdat hun huis is verwoest. We begonnen de rondleiding in de kelder van het gebouw hier is een zaal die normaal gebruikt wordt voor bruiloften en andere feesten ook de keuken is hier naast de zaal gesitueerd, rondom de grote zaal zijn diverse zaaltjes voor activiteiten zoals kinderwerk en bijbel studies. De grote zaal is nu ingericht als grote kantine op het moment van ons bezoek zaten er zo'n 200 mensen te eten.



Hier krijgen de vluchtelingen drie keer per dag een maaltijd en er is een tafel waar zij zich kunnen melden voor gezondheidsklachten. Verder zijn door middel van wat provisorische aan elkaar gezette schotten ruimtes gecreëerd zodat grote gezinnen een eigenplekje hebben, ook is er voor zieke mensen een aparte ruimte ingericht. Verder hebben zij ook een ruimte ingericht voor kleding



zodat deze mensen wat kleding uit kunnen zoeken, de meeste mensen hebben niets bij zich als zij aankomen. Dan naar de eerste verdieping de kerkzaal toen wij aan kwamen bij de voorzijde kwam er net een hele grote groep mensen naar buiten, wij vroegen of er net een dienst was nee er was net een bidstond geweest er wordt daar elke dag een bidstond gehouden tussen 18.00 en 19.00 uur waar



gebeden wordt voor het stoppen van de oorlog en dat er genoeg eten blijft komen en huisvesting voor alle vluchtelingen. Het was verraste mij om te zien dat

er elke dag zoveel mensen (ik schat in zo'n 100 tot 150) komen en wij in Holland moeite hebben om mensen een keer per week bij elkaar te krijgen voor een bidstond. Eenmaal in



de kerk was de indruk nog overweldigender na gevraagd te hebben hoeveel mensen erin konden, dit zijn er duizend zei hij, er waren ook nog 2 verdiepingen/ galerijen waar mensen konden zitten daarna vertelde hij dat er twee diensten waren

op zondag en een dienst op donderdag ter informatie een dienst duurt gemiddeld 3 uur. Er wordt op het terrein ook nog gebouwd dit wordt de opslag



voor al het voedsel, er komen koelcellen in want men verwacht niet dat deze situatie snel zou veranderen. Ook bovenop deze kelder komen weer woningen. Ook vertelde hij nog dat ze in de stad een gebouw wat ze hadden gekocht aan het inrichten zijn met woningen. Na deze rondleiding waren de auto's inmiddels leeg en konden wij weer huiswaarts een hoop indrukken rijker, na nog een laatste vraag hoeveel vluchtelingen zij nu opvingen zei hij tussen de 400 en 700 honderd en in de andere kerk gemiddeld tussen de 100 en driehonderd. Als je deze getallen hoort en je beseft dat er drie keer per dag een maaltijd wordt klaargemaakt voor deze mensen dan word je er stil van en begrijp je dat er heel veel eten nodig is.



Dan kunnen wij alleen maar bidden dat er inderdaad voldoende eten wordt gebracht hier in Roemenië om al deze monden in de Oekraïne te blijven voeden.

Tot slot;

Het kopen van voedsel in de Oekraïne wordt steeds moeilijker, daar raken de winkel voorraden langzaam uitgeput en worden vooral



zonnebloemolie, rijst, zout en suiker heel erg duur. Dit wordt ook door de kerk daar opgemerkt en zij proberen ondanks deze situatie ook nog de arme

bevolking in de stad te helpen waardoor we alleen maar diep, diep respect kunnen hebben voor deze mensen die 24/7 in de weer zijn voor hun medemens, gelovig of niet het is nodig zeggen zij. Ook hier in Roemenië schieten de prijzen omhoog, en toch om ook hier in Roemenië iets te doen voor de Oekraïne is er nu een school die elke week aan de leerlingen vraagt om een product te kopen bijvoorbeeld een pak rijst. Op deze school zitten ruim tweehonderd leerlingen, dit houdt in dat ze elke week tussen de honderd en tweehonderd pakken rijst, flessen olie of anders kunnen geven aan deze mensen. Deze

school is nu bezig om andere scholen te vragen hetzelfde te doen.

Blijft u ook meehelpen om deze vluchtelingen te voorzien van voedsel!!

Kijk op de website van stichting Antipas of stichting TOF voor meer informatie.



Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage!
Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze

