

Lieve familie vrienden en volgers,

Zoals jullie weten zijn we een nieuw programma begonnen. Een mooi programma waarin we op dit moment 9 ouderen van een maaltijd kunnen voorzien. In het begin was het voor iedereen een beetje vreemd, maar inmiddels vinden ze het ontzettend leuk als we weer met eten langskomen. Ze vinden de maaltijden gelukkig smaakvol en sommigen staan al op de uitkijk als het weer tijd is om die kant op te gaan. Cornelia, de



vrouw die kookt heeft het reuze naar haar zin en is ook een paar keer meegeweest om het eten weg brengen. Ze was erg onder de



indruk en vond het bijzonder dat zij hier onderdeel van mag zijn. Bij twee ouderen is het soms een uitdaging om langs te gaan. Ze wonen namelijk redelijk afgelegen en als het regent is het vrijwel onmogelijk om met de auto daar te komen. Dan zit er soms niets anders op dan de wandeling aan te gaan. Gert, onze trouwe vrijwilliger die ons nu voor het derde jaar een handje komt helpen, heeft nu al een paar keer het eten



bezorgd. Uiteraard door weer en wind en hij geniet van de blije gezichten als hij de maaltijd komt brengen. Wij zijn erg blij dat Gert en zijn goede vriend Hafid ons komen helpen. Dat voelt als



een grote zegen van God en we zijn Hem daar dus ook heel dankbaar voor. Op dit moment is Gert druk bezig met de groentetuin en weet u waar hij zijn motivatie vandaan haalt? Juist! Met de gedachten dat we zoveel mogelijk mensen in de toekomst daar te eten van kunnen geven. We bidden voor een goede oogst. Bidt u mee?

Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage!

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvânteze



"SAMEN GROEIEN"

